

## Το Αυγό Σκηνή 5

**Σόλων:** Ένα να θυμάσαι, πως έχουμε ακόμα άλλα πενήντα χρόνια ζωής, κατάλαβες;

**Λουκάς:** Δε μου λες, την πενικιλίνη τη βρήκανε;

**Σ:** Τη βρήκανε, Λουκά. Άλλο που να μη βρήκαν, Λουκά;

**Λ:** Το τηλέφωνο το βρήκανε, το ραδιόφωνο το βρήκανε, το βίντεο το βρήκανε, τη δορυφορική... Δεν αφήσανε και τίποτα που να μη το βρούνε.

**Σ:** Μη χάνεις το θάρρος σου, Λουκά. Τώρα εκεί κολλήσαμε, στον εφευρέτη;

**Λ:** Πιασμένα όλα, Σόλων. Εγώ, όχι, εγώ δεν πέφτω στην παγίδα.

**Σ:** Τι έπαθες, βρε ηλίθιε, τι έπαθες; Από τώρα εγκαταλείπεις;

**Λ:** Κοίταξε, Σόλων, θα μας παρατείνουν τη ζωή για άλλα πενήντα χρόνια. Ε και λοιπόν, θα γίνουμε εκατό ετών και πάλι θα ψάχνεις!

**Σ:** Αυτό αποκλείεται, Λουκά. Μέχρι τα εκατό χρόνια και τέρμα. Τι θα πάει δηλαδή; Σκοινί, κορδόνι;

**Λ:** Κοίταξε, Σόλων. Κοίταξε, Σόλων, θα μας παρατείνουν τη ζωή για άλλα εκατό χρόνια, ε;

**Σ:** Ναι.

**Λ:** ...για να γίνουμε κάτι. Και πάνω που γίνουμε, τσουπ, ο θάνατος, οπότε...

**Σ:** Τί εννοείς, λέω.

**Λ:** Πάλι για άλλους δουλεύουμε!

**Σ:** Τί εννοείς, λέω.

**Λ:** Κοίταξε, Σόλων, πώς θα τ' απολαύσουμε, Σόλων; Θα γίνουμε διακοσίων ετών, οπότε και στην τουαλέτα να πάμε, το παντελόνι άλλοι θα μας το ξεκουμπώνουν.

**Σ:** Τί λες, βρέ; Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις, Λουκά. Ε, όλα αυτά που λες είναι εντελώς παράλογα.

**Λ:** Γιατί;

**Σ:** Ε βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι συνειρμοί, Λουκά, κατάλαβες; Μην απογοητεύεσαι εν γένει, γιατί εμείς έχουμε ακόμα πενήντα χρόνια ζωής και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, Λουκά. Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε...

**Λ:** Για να δούμε.

**Σ:** ... μια δεύτερη Αμερική, να γίνουμε Κολόμβοι, και να την ανακαλύψουμε.

**Λ:** Αμερική να λείπει, δεν θέλω.

**Σ:** Λουκά, είσαι και στενοκέφαλος. Όλα τα απορρίπτεις. Δηλαδή δεν είχες όνειρα ποτέ σου, δεν έχεις όνειρα ποτέ σου; Πότε θα ξαναβρούμε μια τέτοια ευκαιρία; Στέρεψες; Δεν έχεις ιδέες, Λουκά;

**Λ:** Δε μου λες.

**Σ:** Ναί.

**Λ:** Φυστικός μπορώ να γίνω;

**Σ:** Ε κοίταξε βέβαια, φυστικός είναι μια θαυμάσια ιδέα, μόνο που πρέπει να το προχωρήσεις λίγο, ε; Λίγο πρέπει να το προχωρήσεις, Λουκά, το φυσικά διότι έχει περπάτημα πολύ. Κάτι που να κάθεται. Καστανάς.

**Λ:** Ωραία. Καστανάς που κάθομαι.

**Σ:** Ναί.

**Λ:** Ωραία, πώς θα αρχίσω; Με τί κεφάλαιο;

**Σ:** Το παν είναι η οργάνωση, μωρό μου. Πρώτα θα δούμε τι θέλεις, και μη μου αλλάζεις το θέμα. Και μετά, σε άλλη συνεδρίαση, θα βρούμε το πώς. Μην είσαι βλαξ.

**Λ:** Ω! Δηλαδή, καλά, να πούμε, ο λούστρος να πούμε, έτσι του ήρθε και έγινε; Ένας δικαστής, ένας υπουργός, στα καλά του καθουμένου τους ήρθε και έγιναν;

**Σ:** Έτσι τους ήρθαν και έγινε. Τώρα γιατί αμφισβητείς πάντα τα γεγονότα;  
**Λ:** Και καλά, ο λούστρος κορόιδο ήταν; Γιατί δεν διάλεξε κάτι πιο...;  
**Σ:** Ναι ε αυτό σου λέω, μωρό μου. Να μην είναι λάθος η πρώτη μας επιλογή. Γιατί έτσι και διαλέξεις λούστρος, πάει, τελείωσε, θα μείνεις λούστρος σε όλη σου τη ζωή, κατάλαβες; Άφησέ το σε μένα. Το αναλαμβάνω εγώ. Μην κουράζεσαι, γλύκα.  
**Λ:** Ξέρεις τι θα ήταν ωραίο να είμαστε;  
**Σ:** Τί να είμαστε;  
**Λ:** Φίδια.  
**Σ:** Φίδια; Τι φίδια;  
**Λ:** Εκατό τα εκατό φίδια. Οκτώ μήνες ξάπλα, κανονικότατη ξάπλα, ύπνο.  
**Σ:** Εννοείς τη χειμερίαν τους νάρκη.  
**Λ:** Ναι, χειμερία. Οκτώ μήνες χειμερία και τέσσερις μήνες θα παραθερίζουμε στα πάρκα. Ούτε νοίκι, ούτε ρούχα, αφού θα 'μαστε φίδια.  
**Σ:** Σωστά. Κοίταξε, εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται άσχημη η πρότασή σου. Λίγο καφεδάκι, λίγο ουζάκι, ε; Ως προς το μέλλον όμως βλέπουμε, Λουκά, ε; Έτσι, μωρό μου;  
**Λ:** Ούζο;  
**Σ:** Ναι, ούζο. Γιατί;  
**Λ:** Είπες ούζο;  
**Σ:** Ναι, γιατί;  
**Λ:** Πού σου 'ρθε τώρα το ούζο;  
**Σ:** Δεν ξέρω. Κάτι μου μύρισε το ούζο, δεν ξέρω.  
**Λ:** Σου μύρισε ούζο;  
**Σ:** Ναι, δεν ξέρω. Κάπου από 'δω, μου μύρισε.  
**Λ:** Από πού;  
**Σ:** Από 'δω, από 'κει; Ψάξε, κοντά μου. Ξέρω 'γώ;  
**Λ:** Ούζο είπες; Η μύτη μου, η καταραμένη μου η μύτη, δεν μυρίζω τίποτα. Ούζο.  
**Σ:** Σκάσε, φλύαρε, μιλάς. Α' στο διάβολο! Σκάσε. Μου τό 'κοψες πάλι. Ορίστε. Χάθηκε. Πού 'ν' το; Από δω είναι, ξέρω εγώ; Ξανάρχεται. Ξανάρχεται, ηλίθιε. Έλα. Μυρίζει. Θεέ μου, μυρίζουν τα πάντα. Η βροχή, δεν ξέρω. Κάτι το φέρνει. Δεν ξέρω. Πάμε, Λουκά.  
**Λ:** Προσανατολίζεσαι σωστά;  
**Σ:** Ναι. Η αντίληψίς μου δεν κάνει λάθος. Προχώρα!  
**Λ:** Για πάμε.